

Ferie i Frankrig – oktober 2012

Mandag d. 1. oktober:

Vi var kommet hjem fra 2 uger cruise i Nordsøen og Atlanten dagen før, og havde nu travlt med udpakning, tøjvask, betaling af regninger, svare på mails og breve, checke telefonopkald, etc. Jeg fik læst den uhyggelige "Midnight in Beijing" af Paul French færdig, og jeg fik hentet bøger om Bordeaux og lydbøger på biblioteket. Jeg var inde på Café Globen og hente 2 ex. af seneste blad, hvor min artikel "På motorcykel gennem tyfon i Vietnam" var trykt.

Dorte var oppe hos os og ønske os en god tur til Frankrig; hun skulle selv rejse til Spanien i 1 uge med nogle veninder. Michael blev og spiste aftensmad med os – vi festligholdt hans kommende 42 års fødselsdag med indisk mad. Vi bestilte via Internettet overnatning på et motel ved Kassel. Fotografiet viser Maja ved brønden på torvet i St. Martin d'Uriage.



Tirsdag d. 2. oktober:

Vi kom af sted efter at Karin havde været til kontrolbesøg hos lægen, og undervejs ringede vi til Steinar og Viveca, da vi passerede Sorø. Vort første stop var hos Lissa i Bramdrupdam, hvor vi i Brugsen købte dagens ret – hakkebøf med løg og brun sovs. Vi fik en hyggelig snak, og hun gav os penge og glansbilleder med til oldebørnene. Og så gik det sydpå ad motorvejene. I Åbenrå var vi inde på gågaden for at veksle til euro i Den Danske Bank. Byen lå smukt ud til vandet. Vi skiftedes til at køre i 1½ - 2 timer, og var fremme ved Motel One kl. 8.30 efter at have kørt 800 km. Motellet var meget moderne og kostede 59 euro med morgenmad. Vi havde lakseboller med til aftensmaden.

Onsdag d. 3. oktober:

Efter morgenmaden fortsatte vi kl. 7.45, og vi forundredes over, at der ikke var nogen lastbiler på motorvejen, men at alle de store vogntog stod og fyldte op på rastepladserne. Det beroede på, at det var helligdag i anledning af årsdagen for Tysklands genforening. Lastbiler må i Tyskland ikke køre på motorveje på søn- og helligdage. Det var meget fint vejr, og landskabet var smukt med bølgende bakker og efterårsfarvede træer. Vi stoppede ved Baden Baden og spiste frokost, og i Schweiz holdt vi pause og drak eftermiddagskaffe. På sidste benzinstation før grænsen til Schweiz fik vi købt alkoholtester (obligatorisk i Frankrig) og klistermærke til motorvejsafgift i Schweiz (40 S. Fr. = 35 euro). Vi var efter 900 km's kørsel fremme i St. Martin d'Uriage kl. 18.30, og blev budt velkommen af Rikke og hendes søde piger, og så fik vi pindemad og rødvin. Karin ringede et par gange i dagens løb til Michael, der havde fødselsdag.



Torsdag d. 4. oktober:

Rikke tog på arbejde ved 7-tiden og havde Maja med til børnehaven. I tirsdags havde hun haft rigtig dårlig samvittighed, da Maja havde kastet op om natten og havde 40.5° om morgenen, og alligevel blev hun afleveret i vuggestuen. Fred er på konference i Krakow. Vi spiste morgenmad med Emma og Moana, og gik så ned til skolen med dem. Og vi hentede dem til frokost og lavede salat med lidt pasta til dem.

Og om eftermiddagen kørte vi til Vizille og handlede i et stort supermarked. Senere hentede

vi pigerne fra skolen og lavede hvidløgskartofler med kylling og brokkoli og frugtsalat med vaniliecreme til dessert. Pigerne lavede lektier, da de kom hjem fra skole. En dag med meget fint vejr – vi spiste frokost i haven. Fred taler fra Polen med pigerne via Internettet. Vi talte med Thomas, og ønskede dem en god ferietur til Tyrkiet på lørdag – Henriette har lidt ondt i øret. Karin havde en stor flyttekasse fyldt med tøj og støvler fra Kerstin med hertil, og Rikke kunne passe det og var glad for det. Og vi havde også en guitar med til pigerne og lidt andet legetøj.

Fredag d. 5. oktober:

Rikke tog af sted kl. 7, og vi lavede havregrød til pigerne, og jeg fulgte Emma og Moana i skole kl. 8.30. Der er en meget flot udsigt over bjergene fra skolevejen – i dag skal de have musik, og i går havde de sport. Emma spillede badminton.

De skal i dag blive i skolen og spise

frokost, hvor en typisk menu kan være: Salami som forret, gratin aux fruits de mere som hovedret, ost eller yoghurt som 3. ret og frugt til dessert. I dag skulle de ifølge menukortet have lammesteg. Karin og jeg har Maja hjemme for at lære hende lidt bedre at kende. Vi spadserede op til torvet i St. Martin d'Uriage inden frokost og tid for eftermiddagsluren. Vi har sendt fødselsdagsbreve til Karin i Kalundborg og Karen i Hørsholm og et brev til Lissa.

Maja er nem og passe, selvom vi ikke forstår hendes sprog. Hun spiser godt, sov 3 timer til middag og gik ind og tissede på gulvet i vores værelse. Det er solskin og så varmt, at vi knap kan sidde på terrassen. Karin har støvsuget og vasket gulv. Vi henter pigerne fra skole,



og bringer Emma til judo – hun har det gule bælte. Rikke er stresset over alt arbejde med børn, hjem og sit job på handelsskolen med lange arbejdsdage – hun har i denne uge kun sovet 11 timer, så i aften får hun en sovepille. Rikke er også ved at blive indvalgt i skolebestyrelsen. Vi laver pitabrød med fyld til aftensmaden. Michael ringede sent på aftenen. Jeg fik sendt en fødselsdags-SMS til Karin Jørgensen. Steinar ringede. Fotografiet viser



pigerne med deres flotte diplomer fra Olympiaden på terrassen i Les Jardins du Belvedere, Saint Martin d'Uriage.

Lørdag d. 6. oktober:

I dag var Rikke fra morgenstunden af sted med Emma til første behandling på Le Thermer d'Uriage. Det bestod i en times forskellige inhalationsbehandlinger og en lægekonsultation med indsprøjtninger og sugninger i næsen. Resten af formiddagen var der Olympiade på pigernes skole – børnene skulle i hold gennemføre forskellige øvelser, og Emma og Moana fik bronzepremie. Der var varm kakao og noget spising efter øvelserne. Der var koldt kl. 9, men da solen kom op over bjergtoppen kl. 10, blev der meget varmt.

Karin og jeg kørte til Vizille og handlede i supermarkedet. Vi fotograferede Chateau d'Uriage, Chateau de Vizille (fra et postkort) og Le Thermer d'Uriage, hvor Emmas behandlinger foregår. Efter frokost er det så varmt, at vi ikke kan sidde i længere tid i haven. Jeg takkede nej til et rejselederjob i Beijing d. 17 – tilbuddet kom på mail i går. Karin laver farvestrålende papirblomster med Emma og Moana – en kunst hun lærte på seneste cruise. Thomas, Henriette og Sara skulle hjemmefra kl. 4 i morges for at komme med fly til all-inclusive ferie i Alanya. Jeg ringede til Anne-Marie og ønskede Karen tillykke med de 90 år – de holdt fødselsdagen hos Michael og Anne-Marie.

Sent på eftermiddagen kørte vi ned til kurbyen Uriage-les-Bains og gik en tur i byparken, børnene legede på den lille legeplads. Karin lavede en meget vellykket aftensmad med rullesteg og kartoffelmos og frugtsalt med vaniljecreme til dessert. Emma lavede lektier, og hun skriver meget flot. Moana legede med sin Nintendo DS, og Maja legede med et pindespil. Vi hørte opera i radioen – først Verdi's "Siciliansk Vesper" fra en opførelse på Wiener Stadt Oper fra dansk radio og så Mozart's "Tryllefløjten" direkte fra Kungliga Operan i Stockholm via svensk radio. Fred var på Messenger fra Polen. Jeg er begyndt at læse Peter Popham's biografi om Aung San Suu Kyi.

Søndag d. 7. oktober:

I dag var det lidt gråvejr, men vi havde planlagt en tur op ad vejen til Chamrousse. Vi gik først en lille times tid af en skovvej med træer i efterårets farver næsten som i Sverige. Vi havde bestilt bord på "L'Auberge des Seiglières" - navnet har relationer til middelalderens roedyrkere.

Karin og jeg fik søndagens menu: salat med fjerkrælever til forret, grydestegt vildsvin med gratin dauphinois til hovedret og creme brulé til dessert. Og vi fik ½ liter af kroens lokale rødvin. Rikke valgte en anden menu, og de store piger fik paneret kød med pommes frites og karamelis. Et festligt og hyggeligt måltid.



Om eftermiddagen hvilede vi, Rikke vaskede tøj, pigerne kørte på løbehjul, vi gættede gåder og spillede en fransk form for Matador. Karin lavede papirblomster med Emma, og tomatsalat og ovnstegte porrer omviklet med bacon til aftensmad. Og så skal Rikke hente Fred i Grenoble – han møde i Polen er slut. Ovenstående foto viser byparken i Uriage-les-Bains med Chateau d'Uriage i baggrunden.

Mandag d. 8. oktober:

Rikke var med Emma til inhalationsbehandling i Uriage Kurbad, og jeg fulgte Emma og Moana i skole. Maja var hjemme, og hun lagde sig på sofaen og sov ½ time før frokost. Så gik vi 1 time op til torvet i Saint-Martin, købte brød hos bageren, og gik videre ned forbi tennisbanerne. Vi fik rester fra i går til frokost, og efter at Maja var kommet op og sove til middag, satte både Karin og jeg os ved hver sin computer og hyggede os. Vi har dejlig jazz-musik fra www.dr.dk kørende som hyggemusik. Maja er meget sød og helt tryk ved os, og efterhånden forstår vi også hinandens sprog. Men hun har en dårlig vane – hun vækker sine forældre hver morgen kl. 5 og vil have varm mælk.



I dag laver Karin grøntsagslasagna til aften, og jeg bidrager med at knække nogle valnødder, som skal i sammen med de andre grøntsager. Valnødder er Grenobles gastronomiske vartegn. I går fik vi porrer i baconsvøb. Der kom mail fra Kristian med erotiske kravlenisser, og jeg sendte en mail til Thomas i Tyrkiet. Michael var i dag i fogedretten sammen med bestyrelsen for en tidligere Norberg-festival, og Karin har lovet at købe fransk ost og Adelscott øl til ham. Michael skal køre til Norberg d. 13. Jeg hentede pigerne fra skolen, og fulgte Emma til judo. Der er mange ikke-fransktalende børn i skolen – i dag hilste jeg på amerikaneren Holly, der har adopteret 2 små negerpiger. Jeg synes, at Maja minder mig om en meget charmerende mellemting mellem Maggie Simpson og Shirley Temple



Tirsdag d. 9. oktober:

I går nat sov Karin dårligt, og småfrøs hele dagen, så vi gik tidligt i seng. I nat sov hun godt, mens jeg vågnede kl. 4, og gik ned i stuen og læste og skrev på computeren. Rikke har travlt på arbejde med præsentationer, masser af mails, videokonferencer med London, og meget andet. Jeg var med Emma til behandling på kurcentret, inden hun skulle i skole. Vi startede hjemmefra 7,10, og Emma skulle igennem 3 inhalationsseancer à 10 minutter og et besøg hos ørelægen, der installerede 10 ml saltvand i hvert næsebor samtidig med, at han sugede. Og så applicerede han overtryk i svelget for at få åbnet de eustatiske rør og trykkudlign mellemøret. Emma er meget dygtig, og vi nåede skolen i ret tid trods en ordentlig regnbyge. Det er kurbygningen på foto til venstre.

Karin vågnede først, da jeg kom

hjem – hun havde sovet 12 timer, men følte sig bedre tilpas. Vi kørte til IKEA og spiste frokost, og købte et nyt skridsikkert underlag til badekarret og enkelte andre småting til hjemmet hernede. Og vi købte svenske köttbuller og gräddsauce, som vi serverer i aften. Vi stoppede også hos den økologiske grønthandler på tilbagevejen, og så prøvede vi før første gang vejen via Nezier og Rossin, og den var flot serpentinerkørsel.



Jeg skal i eftermiddag se en direkte transmission over Internettet: Felix Baumgartner skal springe frit fald fra 36,6 km's højde og måske overskride lydturen på vej ned. Han har tidligere lavet spektakulære hop – fra Kristusstatuen i Rio de Janeiro (laveste faldskærmshop med 95 feet), skydive over den engelske kanal, skydive til Turning Torso og faldskærmshop derfra, hop fra Milau viadukten. Red Bull sponsorerer dagens rekordforsøg, men det blev aflyst pga. dårligt vejr.

Karin sov til middag og havde 38,2° - hun har også haft muskelsmerter som ved influenza. Vi henter Emma og Moana fra skolen – de får frugt, og de er begge flinke til at lave lektier, når de kommer hjem. Rikke skal til karate i aften, men det blev aflyst, da Rikke i dagens løb havde forvredet foden. Jeg fik vist Rikke min artikel om MC-turene i Vietnam i "Globen". Karin talte med Michael.

Karin talte med Michael.



Onsdag d. 10. oktober:

Rikke kørte Emma til kurbadet inden hun kørte til arbejde. Fred cyklede ned til Grenoble. Alle 3 piger var hjemme, og vi så DVD med Barbie, der præsenterede "Tommelise". Kl. 11 skyndte vi os ned til idrætshallen, hvor Emma skulle til dans og Maja skulle til småbørnsgymnastik. Moana har valgt ikke at gå til nogen aktiviteter om onsdagen, så hun må kede sig. Vi fordrede pigerne af efter gymnastikken, og Maja skovler ind som et tærskværk. Og så sov hun til middag i 2 timer. Pigerne er meget rolige, når de ser TV, og "Pink Panther" er populær for tiden (se foto).



Om eftermiddagen spillede vi sorteper og andre spil, og vi har også tid til at ordne vasketøjet og starte opvaskemaskinen. Karin fik SMS fra Ingemar, og mail fra Soile. Og der var også mail fra Thomas i Tyrkiet, hvor de havde det godt. Pigerne tegnede, og Emma lavede bl.a. nogle tegninger til Charlotte. Vi gik alle en tur op til torvet i Saint Martin, og vi havde alle 3 piger med i bilen til Uriage og Vaulnavais-le-Haut og købe lidt ind. Og så skulle Emma til teater kl. 17. Fred kom hjem kl. 18, og Rikke venter vi hjem kl. 20. Emma stiller op som klasserepræsentant, og Fred har lavet valgmateriale til hende. Karin lavede en stor gryde spagetti carbonera til aftensmad, og jeg rev æble-gulerodsråkost. Karin føler sig rask igen. Der kom e-mail med fødselsdagshilsen til mig fra Ingemar og Susanne.



Torsdag d. 11. oktober:

Jeg var med Emma til kurbadet kl. 7, og bragte hende til skolen bagefter. Både Rikke og Fred havde lange arbejdsdage i dag, og ville først komme hjem efter kl. 21. Om formiddagen arbejdede jeg lidt på computeren med Burma-stoffet, og jeg ringede også til Susanne på Dagama Travel. Jeg bestilte den nye Lonely Planet guidebog om Myanmar over Internettet. Og Karin og jeg så DR-dokumentarfilmen om den 19-årige pige, der af lægerne blev bedømt som svært hjerneskadet og potentiel organdonor, men alligevel kom sig efter, at man havde stoppet al behandling.

Efter at Karin og jeg havde spist frokost kørte vi ned til den store Carrefour ved Grande Place, og handlede stort ind. Karin synes, at det er spændende at se de store franske supermarkeder. Vi synes, at der er utrolig mange halvfabrikata, færdigretter og et enormt udvalg af yogurtprodukter. Og så drak vi en kop kaffe på en udendørsservering i Uriage, inden vi kl. 16.15 hentede Maja i vuggestuen. Hun var ved at få eftermiddagsmad, og der blev sunget fødselsdagssang for et af børnene. Jeg fik kontrolleret mit pas, inden jeg fik hende udleveret. Derpå hentede vi Emma og Moana fra skolen, kørte hjem og læste lektier med dem. Så fik de lov at se "Mio min Mio" på DVD – den var uhyggelig for dem, men de kendte den godt i forvejen.

Karin ringede til Ida, og hun ville godt med til jule- og festmiddag i Rejsebranchens Seniorklub. Og der var e-mail fra Lissy, som jeg besvarede og medsendte Kristians frække kravlenisser. Vi fik stegt fisk (cabliau) med

kartoffelmos og broccoli til aften, og det kunne pigerne lide. Og så lykkedes det at få dem alle i bad og i seng og synge godnatsange for dem, inden forældrene kom hjem. Rikke var helt udaset, da hun kom hjem – hun havde haft networking hele dagen. I dag var det gråvejrr om formiddagen, men sol og blå himmel om eftermiddagen

Fredag d. 12. oktober:

I dag fulgte jeg Moana til skolen efter, at hun havde fået morgenmad. Det småregnede. Vi havde Maja hjemme hele dagen, og Emma og Moana kom hjem til frokost. Karin lavede æggekage. I skolekantin var hovedretten porc caramel avec riz. Vi sendte brev med pigernes tegninger til Charlotte og postkort til Ida Jensen. Maja så lidt børnefjernsyn om morgenen. Der var mail med vitser fra Lissy, og jeg fik svaret på Kristians mail. I dag uddeles Nobels Fredspris, og EU er favorit, men Burmas præsident Thein Sein var med blandt de 5 topfavoritter. Der var en SMS fra Thomas i Tyrkiet.

I aften skal vi have svinekoteletter med ris og karrysauce. Karin vil bage en æblekage i eftermiddag, og vi vil måske tænde op i brændeovnen. Emma skal til judo efter skolen, og hun var blevet valgt til klasse-repræsentant. Rikke skal have 2 x 3 timers foredrag på engelsk for de internationale studerende i dag, men hun vil komme hjem til aftensmad kl. 18, men Fred er til snowboardmesse til kl. 21. Rikke kom dog først hjem kl. 20, og var træt, men det var gået fint med hendes undervisning. Karin stegte 12 store panerede koteletter, og de var en succes hos pigerne og deres forældre. Rikke fik en sovepille, men vågnede alligevel kl. 4 med Maja. Karin talte med Michael, og fik de sidste nyheder.

Lørdag d. 13. oktober:

Også i dag skal Emma til sine daglige behandlinger på kurbadet, og Fred skal arbejde kl. 12 – 20 på en messe. Thomas, Henriette og Sara skal flyve hjem fra Tyrkiet i dag. Og Emma og Moana lavede i går fine tegninger til Sara, som vi sender. Steinar ringede i går og kunne fortælle, at Curt og Louise skulle til London i efterårsferien, og at han gerne vil med Karin og mig til Frankrig, når Michael ikke vil. Hele familien skal i dag ned til Grenoble og se Freds messe, og Moana skal til børnefødselsdag i eftermiddag. Moana, Emma og Maja elsker at se Muppet Show på computeren og danse til populære musikvideoer.



Fred støvsugede, Rikke lavede formiddagskaffe, jeg vaskede tøj, Karin surfede på Internettet, Emma lakerede negle – også mine – og pigerne cyklede ude på vejen. Jeg ringede til Karen og Jens, og de havde det fint – Lars's søn Rasmus havde bestået svendeprøven som møbelsnedker og fået udmærkelsen "Den Gyldne Høvl", og lige for tiden deltager han i danske møbelsnedkeres udstilling "Skud på stammen" på Trapholt museum i Kolding. Jeg så hans svendestykke på Internettet.

Ved middagstid kørte vi alle 7 i familien Dacia ned til Grenoble. Først viste Rikke os et ny moderne shoppingcenter ved Caserne de Bonne, og så var vi i Parque Mistrale ved Rådhuset. Her var der "Snowboard Garden Party" med messe om vintersport. Fred deltog i en stand (se foto), hvor der demonstreredes sikkerhedsudstyr til laviner. Der var også store og små hoppeborge, og vi spiste pommes frites og pølser ved udendørsservering (se foto). Det var dejligt vejr, og vi kørte Moana til børnefødselsdag i St. Martin. Vi andre sov til middag, og om aftenen spiste vi hamburgers og salat. Karin og jeg delte en dejlig flaske rosévin. Jeg ringede til Lissa og til Henriette, og talte også med Sara og Thomas – de havde haft det fint i Tyrkiet. Karin ringede til Anita og Helga og forsøgte at ringe til Dorthe.

Søndag d. 14. oktober:

Rikke og hele familien skal ud på sammenkomst med 2 andre familier – de skal træne på en klatrevæg i Vizille. Fred satte en krog til håndklæde op på badeværelset i stueetagen. Rikke var igen vågnet kl. 4, og ordner en masse e-mails. Maja kommer til mig og vil have neglelak på. De unge skulle med nogle venner ned i en klatrehal i Grenoble, og Karin og jeg kørte på søndagstur for os selv. Første stop var til en kop kaffe hos McDonald i Voiron, og så var vi i Chartreuse-fabrikken (se foto), og se produktionen af den gamle og kendte likør. Den stammer fra 1605, hvor den blev lavet i Chartreuse Klosteret i Paris. Munkene fra Grande Chartreuse klosteret står for opskriften på de hemmelige urter, der skal i drikken. Kældrene er fra 1860, og her var mange store tøndes, der rummede mere end 1 tons likør. Efter rundvisningen var der smagsprøver, og vi smagte en "9'ieme Centenaire"-likør.

Vi fortsatte op i Chartreuse-naturparken via Saint Etienne de Crossey, Saint Joseph de Riviere og Saint Laurenti du Pont, hvor vi fandt klosteret Grande Chartreuse. Der var et museum, men selve klosteret ligger 2 km længere fremme, og er ikke åbent for offentligheden. På en 3-D film havde

vi set en fremstilling af, hvordan Saint Bruno med hans 6 ledsagere og anført af Biskoppen af Grenoble (Saint Hugues) kom til området i 1084. Munkene må ikke tale sammen. Den franske lovgivning resulterede i, at de drog i eksil i Spanien fra 1903 til 1929. There are 25 living Charterhouses around the world, five of



which are for nuns; altogether, there are around 370 Carthusian monks and 75 nuns. They can be found in

Argentina (1), Brazil (1), France (6), Germany (1), Italy (4), Portugal (1), Slovenia (1), South Korea (2), Spain (5), Switzerland (1), the United Kingdom (1) and the USA (1). The two in South Korea, one of monks and one of nuns, are of recent construction.



Vi spiste frokost i restaurant "Le Beau Site" (3 *) i Saint Piere de Chartreuse, som er et mindre familiebetonet skisportssted. De havde en fin søndagsmenu: Karin fik salade randonné og andesteg, og jeg fik raviol gratiné og faux filet (bøf), og begge hovedretter var med pommes dauphinoises. Så fik vi en dejlig ostetallerken og desserten var grøn

chartreuse-is, og den var stærk og god.

Der var 10° oppe i bjergene og 18° nede i lavlandet. Vi kørte over Col de Coq, der er lukket om vinteren – billedet viser Dent du Crolles. Vi kom igennem Saint Pancrasse, Saint Hilaire og ned til La Terrasse, og der var masser af hårnålesving. På vejen hjem kom vi igennem Crolles. Vi var hjemme kl. 17, og Moana havde tabt en fortand.

Om aftenen blev der tændt op i pejsen. Rikke og Fred lavede hamburgere, og vi havde melon til dessert. Og så fulgte vi med i Felix Baumgartners rekordhop fra 39 km's højde – det blev sendt direkte via Internettet. Jeg fik ringet til Kristian og til Anne-Marie, og jeg ringede også til Steen og Karin, der havde sendt en mail efter tre fødselsdagsfester i Ronneby.

Mandag d. 15. oktober:

Det regnede fra morgenstunden, men blev bedre vejr op ad formiddagen. Rikke havde Emma til kurbadsbehandlingen, og jeg fulgte Emma og Moana i skole, og vi havde dem hjemme til frokost. Karin lavede svensk pølsestret og pandekager med tyttebærflødeskum. Moana fik i nat 4 euro af tandfeen for sin tabte tand. Vi ryddede op i huset, og Karin vaskede gulv og kiggede på lidt sy-reparationer. Der var også igen en fuld vaskemaskine. Jeg sendte mail til Lissy, skrev postkort til Steinar og Viveca, og betalte Karins middag i Rejsebranchens Seniorklub d. 10. november. Vi gik på formiddagsmarked i Uriage og købte frugt og grønt og grillkylling til i aften. Om eftermiddagen var vi i Vizille og handle, og så



nød vi en kop eftermiddagskaffe i fred og ro, inden pigerne skal hentes fra skolen. Michael skal i dag køre til Norberg, og holde en uges ferie.

Karin følger ham via telefonen, og hun ringede også til Ingemar. Emma var til judo kl. 17 efter skolen. I dag fandt vi smykkerne fra farmor hulter til bulter i en papkasse i kælderen. Karin ordnede dem. Der er i nat kommet sne på træerne på bjergtoppene rundt om byen. Moana er også blevet valgt til klasserepræsentant, og hun får masser af invitationer til fødselsdage.

Tirsdag d. 16. oktober:

Det er koldt fra morgenstunden, og bilerne må skrubes for is. Rikke er hjemme i dag, og følger Emma til behandling på kurbadet, og er resten af formiddagen med Moanas klasse til svømmeundervisning. Moana tabte en tand igen i går, og tandfeen kom i nat med modellervoks til hende. Karin fik en fin mail fra Maggan i Norberg; hun skal på vandreferie i Sierra Nevada i Spanien. Og Karin ringede til Anita og Soile & Kerry. Michael kom i går aftes til Norberg, og skal være der en uges tid. Ingemar er flyttet til Susanne. Vi tændte op i brændeovnen, men havde ikke 100 % succes med det.

Det blev meget fint vejr op af formiddagen, og bjergene stod meget smukke i morgensolen. Vi hørte Miles Davis på DR's Jazz-kanal. Karin genopfriskede gårsdagens svenske pølseret til frokost. Lille Maja var alene hjemme med os om formiddagen, og vi hyggede os sammen. Hun er meget sød, leger selv, men vil også gerne snakke og kigge i billedbøger med os. Hun er meget nem at få til at sove til middag – hun vil ikke have hverken godnathistorier eller sange. Jeg forsøgte at ringe til Thomas og til Else i Hundested, men ingen af dem svarede.

Maggan i Norberg sendte en mail til Karin og fortalte, at hun godt kunne tænke sig at komme på besøg med Britt og Annett. Og Rikke ringede til Lissa, og fik en hvileeftermiddag hjemme foran den varme pejs, mens Karin og jeg kørte til Vizille og handlede. Vi købte en del vin. Vi kunne jo ikke denne gang gennemføre planen om at køre til Bordeaux og se vinområderne der, så i stedet koncentrerede vi os om et lille udvalg af vine fra Bordeaux. Inden vi kørte hjem, fik vi en øl på en udeservering med udsigt til den første sne på Chamrousse (se foto øverst) – og samtidig kunne Karin fotografere flotte røde blomster.



Vi købte 25 flasker bl.a. fra Bergerac (rosé og rødvin), Saint Emilion Grand Cru, Montbazillac (dessertvin), Margaux (rød), Puillac (rød), Lalande Pomerol (rød) og en kasse Baron Philip Rothschild (hvidvin). Der kom også et par flasker Cahors- og Pouilly Fuisse vine med i købet. Medoc ligger på vestsiden af Gironde, og her findes Château Margaux, Château Mouton Rothschild, Château Latour, Château Saint-Estephe og Pauillac. Pomerol og St. Emilion ligger lidt øst for Bordeaux, og længere østpå ligger Bergerac og Monbazillac. St. Emilion omfatter 114 vinslotte. Entre-deux-Mer er vinområdet mellem floderne Dordogne og Garonne. Ved Garonne ligger vinområderne Cadillac og Sauterne, og vi købte også en flaske af sidstnævnte.

I aften skal vi have spaghetti med kødfars og creme caramel til dessert, og Rikke skal til karate. Jeg lykkedes med at åbne min Facebook og sende en hilsen til Dorte Heiner og til Birgit Larsen-Jensen. Karin talte med Britt i Norberg. Fred kom hjem fra arbejde og var lidt forkølet.

Onsdag d. 17. oktober:

Jeg sov dårligt, og sad i stuen ved computeren fra kl. 3 til 5. Rikke sov også dårligt. Hun tog med Emma til morgeninhalationsbehandlingen, og var derefter på arbejdet til kl. 14. Karin og jeg passede pigerne om formiddagen, og bragte Maja til dans og Emma til judo kl. 11. I går aftes fik vi igen drøftet planlægningen omkring julen, og Thomas var også med i snakken. Som det ser ud nu, styres mod jul i Hillerød og 1. juledag i Lyngby. Og Michael har inviteret Karin og mig til juleaften hos Dorte. Karin ringede til Michael, der havde været inviteret til middag hos Ingemar og Susanne. Han har også sin bil til reparation i Norberg. Karin talte også med Marika. Thomas er også meget optaget af et projekt om at montere solceller på deres tag.

Karin gik på det lokale marked i Saint Martin d'Uriage om formiddagen (foto ovenfor), og jeg startede dagen med at tænde op i brændeovnen, men det blev hurtigt solrigt og varmt op ad dagen. Vi fik spagettirester til frokost efter, at Emma havde været til jazzdans og Maja til gymnastik, men hun deltager overhovedet ikke i aktiviteterne. Jeg skrev invitationer på e-mail til Thomas, Henriette, Sara, Rikke, Fred, Moana, Emma, Maja, Michael og Dorte til 1. juledagsfrokost hos os, mens pigerne tegnede, farvelagde, klippede og brugte de solcelledrevne store lommeregner, som vi havde med til dem.

Og da Rikke kom hjem ved 14-tiden, kørte vi vor bil til service hos det autoriserede Peugeot værksted i Vizille. Det blev 535 euro. Airconditionen blev ikke repareret – det ville koste over 500 euro. Forhandleren har en flødefarvet Excalibur stående i forretningen – den blev fremstillet af Studebaker i Milwaukee. Vi fulgte Karin i Carrefour nær bilværkstedet – der var allerede pyntet med juleudstilling. Hun fik bl.a. købt 8 Adelscott til Michael. Han ringede til Karin i dag. Emma var til fritidsundervisning i teater i eftermiddag. Karin ringede til Maggan i Norberg, men hun var ikke hjemme.

Karin lavede følgende aftenmenu: snitter med røget laks som forret, og til hovedret en tærte med porre, blomkål, broccoli og rosenkål med grøn salat og yoghurt med honning og friske hindbær til dessert. Begge pigerne har lektier for, og Emma må bruge ganske meget tid på det. Emma holder meget fin orden i sine opgavehæfter, og hun skriver med fyldepen. Og Moana skriver fin skråskrift. Maja er en rigtig ædedolk og ikke det mindste kræsen. Men hun laver et farligt spektakel, når hun skal have tøj på. Vi kiggede på



Hørsholms Auktionshus hjemmeside, og fandt vore effekter (sølvstøj og kinesiske vaser), som skal bortauktioneres d. 26. oktober. Jeg var lidt på Facebook og sendte beskeder til Birgit Larsen-Jensen, Dorte Heiner og Vivica.

Torsdag d. 18. oktober:

I dag var det min tur til at følge Emma til inhalationer og lægekonsultation på kurbadet, og Karin fulgte Moana til skolen, og mødtes med mig der, så vi sammen kunne køre hjem og drikke morgenkaffe og slappe af med morgenjazz fra Danmarks Radio's internetprogram. Karin og Fred har mange gange givet udtryk for, at de har været meget glade for vort besøg, og at vi har bidraget meget til, at alle deres aktiviteter hang sammen tidsmæssigt. Og jeg synes, at det er utroligt dejligt, at vi alle kan være sammen i så lang tid, og det fungerer til alles glæde uden irritationer o. lign.

Karin laver gratineret ravioli til frokost, og jeg henter Emma og Moana. De har frokostpause fra 11.45 til 13.30. Moana's veninde Mila var med hjemme til frokost, så det var heldigt, at Karin også havde lavet pandekager med tyttebærcreme til dessert. Mila beundrede Karins hjemmelavede papirblomster, og fik en blå med hjem. I dag skulle Emma have sport – de lærer badminton, og i morgen formiddag har de musik.



Thomas ringede og ville snakke om sine planer for et stort solcelleanlæg til huset, og vi snakkede om et besøg hos dem i den kommende weekend. Vi havde gang i vaskemaskinen – den er i brug næsten daglig. Karin og jeg kørte til Vizille og handlede til aftenens middag: boller i ris og karry med frisk mango til dessert. Vi ville have gået en tur i slotsparken, men den var lukket pga. blæsevejr. I øvrigt var det varmt med temperatur på 22°.

Thomas ringede igen og fortalte, at han nu havde bestilt sit solcelleanlæg. Og Steinar ringede og kunne fortælle, at Christoffer og Line skal giftes d. 18. maj – og at jeg i øvrigt var kommet til at sende pigernes brev til Sara til ham. Karin og jeg har inviteret Emma og Moana på et 8-dages cruise i deres vinterferie d. 25. februar 2013. MSC havde tilbud på MSC Splendide, hvor vi alle 4 kan komme af sted for 5400 kr. fra Barcelona (børn er gratis).

Karin lavede mad i dag, og ordnede lidt i garderobeskabet. Michael var i dag til tandlægen i Norberg, og det føles trist for ham, at være alene i det store hus. Michael meddelte, at Annas far Ingemar er kommet akut på hospitalet i Västerås pga. hjerte-lunge-svigt og diabetes, og at han selv havde inviteret Ingemar og Susanne på middag i dag. Og på Facebook var der oplysning om, at Henriettes søster har født en datter. Fred og hans søster har lidt problemer med nogle flybilletter til Prag; det skulle have været en gave til deres forældre.

Fredag d. 19. oktober:

Fred var med Emma til kurbadet, og jeg fulgte Moana i skole. Lille Maja er hjemme fra vuggestuen og hygger sig med Karin og mig. Hun var lidt reserveret, da vi ankom for 2 uger siden, og hun gemte sig bag forældrene, men det er helt forsvundet nu, og hun virker meget glad for os og tryk, men også lidt som en lille hustryran. I dag tegnede hun farvede streger på spisebordet. Moana ville have legekugler med i skolen i dag, men det er lidt svært at få hende til at tage en varm jakke på.

Fred og Rikke tager rester fra foregående dags middag med til frokost på arbejde – de kunne vist meget godt lide boller i karry. Emma og Moana skulle i dag spise i skolens kantine, hvor menuen er Salade Belladonne, Gigot d'agneau (lammesteg) med haricot verte, Reblochon (lokal ost fra Haute--Savoie) og Pommes (æbler). Og bordene er pænt dækket og pyntet med blomsterkurve.

Karin vaskede alle gulve til formiddag, og jeg bestilte MSC Cruise til Karin, Emma, Moana og mig hos Mycruise – det bliver deres og forældrenes julegave i år. Og Karin fik udvirket, at vi fik kahyt 8082, hvor pigerne kan sove på en sofa i stedet for i køjer. Vi ringede til Karin og Steen og fik en formiddagssnak. Jeg ringede til Thomas – han starter i næste uge på en uddannelse i

”informationskompetance”, hvilket er et led i hans arbejde som skolebibliotekar.

Thomas skulle i dag købe ny cykel til Sara, og så skal hun til gengæld slutte med sutterne. Det blev sol om eftermiddagen, og det var også ret varmt - 23°. Vi gik med Maja op til bageren, torvet og kirken i Saint Martin. Karin lavede fredagsfestmiddag, og det blev Karolines sorte mørbradgryde med kartoffelmos og frisk ananas til dessert. Vi dækkede fint bord med hvid dug, lys og små guldhjerter, og lod som om det var min fødselsdag. Og der blev sunget fødselsdagsange på flere sprog. Nu har vi



passet pigerne i flere dage og i mange timer, og sjovt nok har hverken Rikke eller Fred ringet en eneste gang hjem fra deres arbejde og checket, at alt stod godt til – det tager vi som en stor cadeau. Karin ringede om aftenen til Michael. Vi læste lidt på Facebook, og Fred gik et par timer til aftenundervisning i klatring nede på skolen. Han er også ved at forberede sig til en deleksamen i pædagogik i sin naturvejlederuddannelse.

Lørdag d. 20. oktober:

Rikke og Karin kørte kl. 8.30 til det årlige marked for brugt børnetøj i det lokale



forsamlingshus, og Fred kørte med Emma til kurbadet. Jeg var hjemme med Maja og Moana. Der havde været mange mennesker til tøjmarkedet, og Karin købte 5 stykker tøj til Sara – hun har jo snart fødselsdag. Rikke var til formiddagskaffe med en veninde, og kl. 12 mødtes vi alle i centrum af Grenoble, hvor vi var til vinmarked. Det hed Le Millésime og foregik på byens centrale Place Victor Hugo. Vi betalte 7 euro i entré, og kunne så gå rundt og snakke med de forskellige vinproducenter. Et smageglas var inkluderet i indgangsprisen, og solen skinnede, og der var en hyggelig stemning.

Pigerne blev underholdt med eventyrfortællinger og farveblyanter, og de malede også nogle fine vinflasker. Og der var indrettet en udendørsrestaurant, hvor vi spiste en 3 retters frokost: forret var salat med varm gedeost eller andeleverpaté. Hovedret var beuf bourguignone, andelår eller en sammenkogt ret af svinekød med sauce provençale. Og der var ris til. Til dessert fik vi chokolade- eller hindbærkage. Pigerne fik Magic bokse, som blev hentet på en nærliggende McDonald. Der var musikalsk underholdning på den centrale scene.

Vi købte på vinmarkedet 2 flasker Morgon Beaujolais fra Laurent Guillet, Domaine de la Chaponne og et stykke gedeost til 38 euro for 0,8 kg. Rikke købte 1 flaske Côtes de Rhone - Domaine Notre Dame de Cousignac (Parcelle Sud), som er hvidvin. Og 1 flaske rødvin Domaine Notre Dame de Cousignac (Parcelle Nord), som er Côtes de Vivarais fra Ardeche. Det var en tak til Karin for hendes store arbejde i de forløbne 2 uger. Jeg var også hos en urmager og fik nyt batteri i mit armbåndsur.

På vejen mødte vi en af Rikkens veninder, og vi hilste med kindkys til alle. På vejen hjem stoppede vi ved stormarkedet Stock'o'Mani, hvor Rikke købte masser af gaver til kommende børnefødselsdage. Rikke skulle også have en yogamåtte, som hun bruger i nogle frokostpauser. Og Emma og Moana fik legetøj til smykkefremstilling og fletning af hår.

Karin og jeg så en mindeplade for Napoleon på et hus i det centrale





Jeg har kigget lidt på regnskabet for vore 2½ uge i Frankrig, og det ser ud som om, vi har brugt lidt over 13.000 kr. Af dette går ca. 5000 til rejsen frem og tilbage inkl. 2 hotelovernatninger. Og vi har nok madvarer og vin med hjem for 3000 kr., hvilket vil sige, at vi har brugt ca. 5000 kr.

Grenoble – det er en af de få mindeplader, vi har set på den berømte Route Napoleon. Karin snakkede med Michael, som var i Uppsala – i går aftes havde han haft besøg af Anita. Til aften skal vi have ovnbagt blomkål med ost og bacon på og små desserter med karamel- og pistasjebudding.

Vi havde lidt norsk sølvtøj med hened – der er 7 stk. serveringsskeer o. lign., og på Internettet har vi fundet, at det hedder Lilje fra virksomheden Brødrene Lohne og Theodor Olsens efterfølger, og indkøbsprisen for disse 7 er 10.563 N. Kr. Men det ser ikke ud, som om Rikke har fået dette service, så nu må vi prøve hos Thomas; vi talte med ham i telefonen, og han havde det ikke, men han havde 2 andre sæt sølvbestik. Karin talte med Michael, der i aften havde været til teater i Norberg.

Søndag d. 21. oktober:

Vi har under hele vort ophold hos Fred og Rikke sovet godt om natten – vi har disponeret over Majas værelse, og fra sengen kunne vi ligge og se på stjernerne, og når vi stod op om morgenen, var der fra vinduet en meget flot udsigt over bjergene. Og alle pigerne er meget dygtige til at stå op om morgenen – på hverdage skal de op lidt over 6 for at nå det hele, inden de skal ud af døren. I dag stod jeg for første gang op kl. 5, og nød at sidde lidt i fred og ro ved computeren. Rikke fik igen en sovepille i går aftes, men jeg bilder mig selv ind, at hun ser mindre træt ud nu, end da vi ankom for 2½ uge siden.

I dag skal vi pakke bilen, og ordne alt til hjemrejsen. Og Rikke kom med 2 fødselsdagsgaver til Sara, som vi skal have med hjem. Desværre er de bøger, som jeg bestilte fra Lonely Planet, ikke kommet, men Rikke har lovet at sende dem snarest muligt. Vi har haft dejligt vejr under vort besøg i Frankrig, og i Politiken læser vi, at København i går slog varmere rekord for oktober. Men i Norberg meldes det koldt og mørkt.





hernede - mest på madindkøb. Vi har spist på restaurant 3 gange. Bilservice på 540 euro er ikke medregnet. Jeg har også i dag via netbank betalt cruiserejsen fra Barcelona i februar 2013.

Da alle pigerne var kommet op, ville de se Tv, og DVD-tegnefilmen "Kirikou" blev sat på, og så var der stille i 1½ time. Imens bestilte jeg overnatningsmotel i Kassel. Karin kom op kl. 9, og vi spiste morgenmad, efter at Rikke havde været hos bageren. Jeg talte med Anne-Marie, og inviterede hende og Michael på franske oste og vin på fredag. I dag stod Rikke og Fred for madlavningen, og der blev grillet i haven.

Fred og Rikke serverede et dejligt stykke oksekød med grøn salat og gulerodssalat, og vi kunne drysse et "ølgærprodukt" over – vi tog en pakke af dette "ølgær" med hjem til Michael. Og der blev taget hul på en flaske Côtes de Rhone. Desserten var Magnum-ispinde, og sød desserthvidvin fra Loire-dalen. Rikke mente, at det nok blev den sidste dag i året, hvor spisningen kunne foregå udendørs. Emma har leget med sit

sminkeudstyr. Og Karin og jeg arbejdede i flere timer med at tømme Karins lille computer, som vi derefter ville give til Rikke. Men trods assistance fra både Fred og Rikke lykkedes vi ikke med tømningen.

Vi havde en dejlig rolig hjemmedag, hvor Rikke og Fred hvilede og ryddede lidt op, og pigerne legede bagerforretning med modellervoks i haven – Moana gik i sin pyjamas hele dagen. Karin og jeg gik en lille eftermiddagstur op til torvet i Saint Martin, og sad en stund på Bar de la Place, og fik et lille glas hvidvin til 2 euro hos Simone. Om aftenen lavede Rikke og Fred aftensmad – fondue med salat, brød og hvidløgs- og paprika-dressing. Desserten var is med chokoladekiks. Fred havde pyntet bordet med 2 meget flotte gule dahliablomster i de flasker, som Emma og Moana havde malet.

Rikke viste os på computeren dejlige billeder og filmklip fra deres campingsommerferie på øen Krk i Slovenien og ved Gardasøen i Italien. Karin fik snakket med Michael, der var på besøg hos Anita. Og jeg talte med Anne-Marie, og inviterede hende og Michael til franske oste og vin på fredag, og en snak om Burma, som de skal til i februar sammen med veninden, der er konsul i Bangkok.

Mandag d. 22. oktober:

Jeg føler en meget stor glæde ved i sådan et par uger at få lov at leve lidt med i livet hos familien i Frankrig; man føler sig meget velkommen og værdsat, og det er skønt at opleve de 3 små pigers udvikling, livsglæde og energi. Og det er dejligt at vide, at vi allerede igen ses til jul og til vinterferien i februar. Og nu glæder vi os til at komme til Nykøbing til næste weekend og snakke med Sara, Thomas og Henriette. De var fredag aften på besøg hos Saras nyfødte kusine, som skal hedde Dicte. Der var billede af hende på Facebook få timer efter fødslen.

Vi fik en mail fra Karin Jørgensen, som ønskede os god hjemrejse. Og vi kom af sted fra Saint Martin d'Uriage efter at pigerne var kommet i skole og til kurbadet. Fred havde fri mandag og tirsdag. På fredag er Emma færdig med behandlingsserien på kurbadet. Rikke skal på tirsdag til sit første møde som medlem i skolebestyrelsen og må skippe sin karate. Og torsdag skal Fred til den første af mange eksaminer i projektet med at blive naturvejleder.

Karin har aldrig spist på den lokale restaurant på torvet i Saint Martin, og hun har aldrig været oppe på La Bastille i Grenoble, så nu har vi 2 projekter til næste besøg i Frankrig. Og så har jeg opdaget, at den elegante restaurant "Les Terrasses" på Le Grand Hotel i Uriage har 2 stjerner i Michelin-guiden, så det kunne jo også være morsomt at prøve den – de har en meget flot hjemmeside.

Jeg var vågnet før kl. 5 både i dag og i går, men jeg nyder faktisk at sidde i fred og ro nede i stuen, drikke varm te, skrive på computeren og kigge på Internettet. Rikke skulle med bussen på arbejde og gik hjemmefra kl. 7.10. Fred tog med Emma til kurbadet, og jeg fulgte Moana til skolen, mens Karin passede Maja. Vi satte et brev med 3 Kinderæg i postkassen – pigerne kan godt lide at løbe efter posten. Og så kørte vi kl. 9.15 af sted mod nord.

Karin kørte fra Saint Martin til Lausanne, og jeg fortsatte videre til Karlsruhe. Karin kørte derfra til Frankfurt, og jeg tog sidste strækning, og vi var fremme ved motellet i Kassel kl. 20.30. Vi blev fotograferet af et automatkamera i en schweizisk tunnel – der var 100 km fartbegrænsning, og jeg kørte nok 110 – 120 km. Det var meget godt, at vi ikke havde gået videre med planen om at køre hjem non-stop, for vi var trætte og stive i benene ved ankomsten til hotellet i Kassel. Det var meget flot vejr helt til Basel – træerne vekslede i efterårsfarver fra grønt over gult til brunt og orange. På en rasteplads i Tyskland fotograferede jeg Karin ved sådanne træer. Vi havde madpakke med til frokost, og købte kaffe på rastepladser.

Vi havde lidt svært ved at finde Motel Ost i Kassel, da GPS'en ikke klarede adressen "An der BAB 7". Det viste sig at betyde BundesAutoBahn. Et værelse med morgenmad koster 80 euro. Og vi spiste sweineschnitzel mit bratkartoffeln und champignonsauce til aftensmad og fik en weizzbier til. Vi ringede til

Fred og til Rikke, som kom hjem fra arbejde kl. 19. Og Thomas og Henriette havde det fint, og kiggede efter en Lonely Planet Myanmar guidebog til mig på bibliotekets hjemmeside. Michael skulle i morgen køre fra Norberg til Lyngby via Stockholm.

Tirsdag d. 23. oktober:

Jeg vågnede ved 4-tiden, og fik et



par timer til at gå med computerarbejde. Fra vinduet kunne vi se en masse lastbiler, hvor chaufførerne bor i førerhuset. En af de store lastbiler havde parkeret tværs hen over 4 parkeringspladser for invalider. Vi var kommet i seng ved 22-tiden. Morgenbordet startede kl. 6, og Karin smurte en madpakke til frokost. Vi kom af sted kl. 8.15, og Karin kørte 2 timer til Hannover, og så fortsatte jeg til Hamburg. Vi kørte lidt forkert og kom i retning mod Puttgarden, men fik indstillet GPS, og kørte til Flensborg, hvor vi ville shoppe i en grænsebutik. Vi var først i "Købmandsgården" og derefter i en stor butik lige ved grænsen, og begge steder var der et meget stort udvalg af vin, spiritus, mineralvand, øl, chokolade og en mindre del andre varer.

Vi ringede fra grænsen til Lissa, og blev inviteret til en kop kaffe hos hende. Vi kunne rapportere om vore oplevelser i Frankrig, og da vi fortalte, at det var svært at få frikadellefars i Frankrig, fandt Lissa en kødkværn frem, som vi kan tage med til Rikke ved næste besøg. Lissa på 93 år stillede op til et foto foran sin fine bolig. Vi fortsatte mod Lyngby, og ringede undervejs til Viveca, Thomas, Emma i Frankrig og Jørgen Heiner, og vi fik et par aftaler i stand. Karin talte flere gange med Michael, der var på vej mod København via Stockholm. Hun ringede også til Ingemar. Vi hørte en CD med Art Pepper meget af tiden i bilen. Vi var hjemme kl. 20.30, og alt så ud, som det plejer, bortset fra nogle visne blomster.

Efter min bedømmelse taler og forstår både Emma og Moana dansk på en godt niveau – de kan fint snakke med Karin og mig. Rikke vil meget gerne have, at de skal tale dansk, når vi er til stede, men de slår naturligt over i fransk, når de er sammen med Fred og Rikke samtidig. Man kunne ønske, at de engang kunne komme på et "udvekslingsophold" i en dansk skole – gerne i nogle af deres 2-ugers ferier – det ville nok give dem store fremskridt i det danske sprog.

Og så syntes vi det var sjovt at se lille Maja selv slæbe sin lille blå taburet til toilettet, bruge den til at tænde lyset, og til at krybe op på toiletsædet, forrette sit ærinde, og selv kravle op og trække ud – alt uden hjælp. Og hun pakkede flere gange Moanas rygsæk, tog den på, og vinkede farvel til os med et glad "Hej! Hej!". Vi har været væk i 3 uger, og vi har haft det pragtfuldt – tak til Karin for stort arbejde, tak til familien i Frankrig for stor gæstfrihed. Merci! – Merci! – Merci! Eneste lille minus er, at jeg har fået alt for meget god mad og for lidt af min daglige motion under opholdet i det franske – og så fik vi ikke løst mysteriet med det forsvundne sæt sølvtøj.

